



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.182 Vrijdag 22 augustus 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat: Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Inschrijven Eerste Heilige Communie en Vormsel schooljaar 2025-2026

Heeft u of kent u kinderen die volgend jaar hun eerste communie willen doen of gevormd willen worden? De voorbereiding, samen met de Catharinaparochie Oosterhout, start in september tijdens de

zogenaamde Familiezondagen in de basiliek te Oosterhout. Iedere 2^e zondag van de maand komen jonge gezinnen om 9.30 uur bij elkaar in de basiliek. We starten op zondag 14 september.

De kinderen gaan in groepjes mee met leeftijdsgenootjes. Zij krijgen uitleg over de Bijbel en bereiden zich voor op de Eerste H. Communie of Vormsel. De ouders praten in die tijd onder leiding van iemand van het pastoraal team over geloofsthema's en leren samen over wat Jezus ons wil vertellen. Broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Voor de allerkleinsten is er opvang.

Om 10.30 uur is er koffie/thee/ranja voor iedereen in de pastorie, waarna de gezinnen om 11.00 uur naar de eucharistieviering in de basiliek gaan.



Graag aanmelden voor 1 september a.s. voor zover dat nog niet gebeurd is. Ga hiervoor en voor meer informatie naar de website van onze parochie: www.naardekerk.nl Onder de tegels Eerste Communie en Vormsel vindt u de nodige informatie, zoals het inschrijfformulier en een overzicht van de Familiezondagen en andere activiteiten in het schooljaar 2025-2026.

Openluchtviering Maria ten Hemelopneming Hooge Zwaluwe

Het licht van de zon zette de viering van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op vrijdag 15 augustus in Hooge Zwaluwe in volle glans. Zo'n 40 mensen waren daar bijeen op het erf van Joke en Rinie Havermans om met pastoor Ronald van Bronswijk als voorganger dit voornaamste Mariafeest te vieren. Het deed de mensen goed om zo samen te vieren, dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Na afloop was er koffie/thee met een lekkere koek, een traktatie van Joke en Rinie.

De opbrengst van de collecte, € 70, 50 plus 1 Engels pond, gaat naar het onderhoud van de Maria-kapel aan de Helkantsedijk. Met veel dank aan Joke en Rinie voor de verleende gastvrijheid en alle hulp en aan koster Thijs van Gils die zorgde voor de stoelen.



Maria ging haar weg door het leven zoals Jezus over het water had gelopen, onbewust van gevaren en vol vertrouwen op de goede afloop. Maar elke vroege morgen van de eerste dag van de week, de zondag dus, dacht ze bij het ontwaken even aan het moment dat haar Zoon aan haar was verschenen, verrezen uit de dood, en verlangde ze heel even, heel intens, om bij Hem te zijn voor altijd. Ze wist zeker: op zo'n morgen zou Hij zijn moeder komen halen.

Die morgen leek de sikkel van de maan een traprede naar de eeuwigheid, leek het eerste zonnelicht een mantel, uitgespreid voor de koningin van de hemel; de laatste sterren leken te aarzelen om te wijken voor dat ene licht, alsof ze een kroon wilden vormen voor de Moeder Gods. De ganse schepping stond gereed om getuige te zijn hoe de Schepper de geringste en de schoonste van zijn schepselen zou verheffen tot een ongeziene heerlijkheid.

(Uit een meditatie bij gelegenheid van Maria ten Hemelopneming van Marc Lindeijer sj, gedurende de periode 2020-2021 pastoor van de Vijf Heiligen Parochie)

De mier en de graankorrel

Er was eens een graankorrel die na de oogst op het veld was blijven liggen. Hij wachtte op de regen, zodat hij in de aarde kon wegzinken. Er kwam een mier voorbij. Ze zag een korrel, bond die op haar rug en begon moeizaam de weg naar haar nest.



Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer, vroeg de graankorrel.

De mier hijgde: als ik je niet mee neem, heb ik geen eten deze winter. Maar ik ben niet gemaakt om opgegeten te worden, zei de graankorrel, ik ben een zaadje vol leven, ik wil uitgroeien tot een plant! Mag ik een voorstel doen? Als je me hier laat liggen in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je 100 graankorrels schenken.

Honderd graankorrels inruilen voor één? Dat is de moeite. Hoe gebeurt zo'n wonder?, vroeg de mier. Graaf nu maar een kuiltje in de grond, begraaft me erin, en kom over een jaar terug.

Na een jaar keerde de mier terug. De graankorrel had woord gehouden.



Aan de voet van de vuurtoren heerst duisternis.(Japan)
Een foto van Frans Engels.

Waar kapelletjes voor bedoeld zijn....

Bij veel kapelletjes staan vaak een of meer grote, oude bomen.

Ook een bankje ontbreekt niet, waar wandelaars en fietsers even kunnen verpozen.

Als ze dan niet naar binnen komen om te bidden of een kaarsje te branden, kunnen ze gewoon even op het bankje zitten. Want wie stil op een bankje zit, kijkt rond en ziet het landschap, de wiegende bladeren van de bomen, hoort de vogels kwetteren en voelt de rust neerdalen in zijn hart.

Heel even ben je verbonden met alles wat leeft en met de grote Adem daarin en daarvoor zijn kapelletjes bedoeld. (www.otheo.be)



Als bloemen konden spreken, zouden zij zwijgen (Bertus Aafjes)

Het woord kapel is afgeleid van het Latijnse cappa (mantel), met als verkleinwoord capella, en het verwijst naar de mantel van Sint Martinus, bisschop van Tours (316-397). Sint Martinus gaf ooit de helft van zijn mantel weg aan een bedelaar. De andere halve mantel werd als relikwie bewaard in een ruimte en die ruimte zelf werd geleidelijk aan capella, kapel, genoemd.

***Probeer niet om je altijd veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.
(Erich Fromm)***

Een mis voor de zorg om de schepping

Het katholieke missaal, het boek waar de gebeden voor de mis in staan, kent vele misformulieren voor speciale gelegenheden.

Er is zo bijvoorbeeld een mis voor kinderen. Er was echter nog geen officiële liturgie uitgewerkt met een ecologisch thema, voor de zorg om de schepping. Paus Franciscus gaf toestemming rond dit thema een nieuw misformulier uit te werken. Tien jaar geleden verscheen van deze paus de encycliek 'Laudato si' waarin hij een oproep deed de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, wel degelijk serieus te nemen.

De voltooiing van het nieuwe misformulier heeft paus Franciscus niet meer mee kunnen maken en zijn opvolger paus Leo XIV heeft het nu toegevoegd aan het Romeinse missaal en heeft deze mis onlangs voor de eerste keer gevierd in het pauselijk buitenverblijf Castel Gandolfo. De liefde en de zorg voor de schepping kan nu ook liturgisch gevierd worden.



Als mens dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de klimaatproblematiek, waardoor het besef groeit dat ingrijpende veranderingen nodig zijn (Paus Franciscus)

Maria waakt over Terheijden



In 1954 werd in de Bergen, nu Poolse Dreef, door een groep van Terheijdense bouwvakkers op vrijwillige basis een veldkapel gebouwd, de plaatselijke architect tekende om niet het ontwerp en de materialen werden ook gratis geleverd. Charles Eijck, de bekende glazenier, zorgde voor de ramen. De kapel werd gebouwd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van de watersnoodramp. In augustus van het Mariajaar 1954 werd de kapel ingezegend, deze inzegening ging gepaard met een processie vanuit de kerk naar de kapel. Maar het voornaamste ontbrak toen nog en dat was een Mariabeeld. Men had zolang een Mariabeeld in bruikleen van het zusterklooster. Student beeldhouwen op kunstacademie St. Joost, Hans Goddefroy (1933-2021), werd gevraagd een eenvoudige beeltenis van Maria met haar kind Jezus te ontwerpen, passend bij het kappelletje. De meningen over het resultaat liepen nogal uiteen toen het beeld in 1955, nu 70 jaar geleden, geplaatst werd. Dagblad de Stem berichtte hierover op 22 augustus 1955

met als kop boven het artikel 'Maria waakt over Terheijden' en beschreef het nieuwe Mariabeeld als volgt:

'De eenvoudige lichtbruine houten beeltenis, ademt verheven rust uit en met een gebaar vol moedige gelatenheid levert Maria haar Jezuskind over aan de wereld, hetgeen in het sobere kapelletje grote indruk maakt'



Op de steiger een de bouwers van 1954: Cees v. Oosterhout en Frans v. Oosterhout , op de begane grond Janus Vrolijk, Bas Vervuren, Jac. Geppaart, Piet van Oers, Drik Mertens, Cees Loose, Jo Rasenberg. De kinderen op de foto worden niet met name genoemd. Wie zijn dat?

In 1997 werd de kapel door vrijwilligers gerestaureerd, een van de bouwers van het eerste uur, Jac. Geppaart , was nu de kartrekker. De kapel en de omliggende tuin worden al heel wat jaren onderhouden door een groep vrijwilligers vanuit Heemkundekring 'de Vlasselt' en de locatie is nu naast plaats om een kaarsje op te steken (wat veel gebeurt) met ruimte voor bezinning en gebed, met een watertappunt en een picknicktafel ook een pleisterplaats voor veel passanten. In de tuin rondom de kapel is een kruidentuin aangelegd en een insektenhotel geplaatst.

Tevens wordt er de herinnering bewaard aan twee Poolse soldaten, die aan het eind van de oorlog met hun jeep in een bomkrater reden en omkwamen, Teofil Kaczorowsky en Michael Turk. Ook de Amerikaanse soldaat Byron Balk wordt er herdacht. Hij is in de oorlog krijgsgevangen gemaakt , in Terheijden terechtgekomen en uiteindelijk bezweken aan de geleden ontberingen

Johannes Waltherus Rompa, Jan Bioscoop, ondernemer en weldoener (2)



Waaghals uit Terheijden

Een trotse vader Jan Rompa staat op de foto met zijn drie priesterzonen bij de voordeur van de woning aan de Bredaseweg t Terheijden in een artikel in Dagblad de Stem van 4 november 1952. Vader poseert met zijn Gouden Kruis van Ridder in de orde van Gregorius de Grote, hem door de paus verleend.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het vertrek van jongste zoon Herman (1924-1994), tweede van links, naar zijn missiegebied in Indonesië, om precies te zijn naar de Bataks in Noord-Sumatra, waar hij 41 jaar werkzaam zou zijn. Herman, was kapucijn en heeft op 15 augustus 1950 zijn eerste H. Mis opgedragen in de H. Antonius Abtkerk.

Herman volgde van 1937 tot 1943 het kleinseminarie van de Kapucijnen in Langeweg en trad daarna in bij de Kapucijnen, hij kreeg als kloosternaam Raymundus, in die tijd werd je plaats van herkomst bij de kapucijnen je achternaam, dus werd Herman Antonius Maria Rompa als kapucijn Raymundus van Terheijden. Hij studeerde filosofie en theologie en werd daarna tot priester gewijd.

De krant noemt deze 'blote voeten pater' een waaghals om als Nederlander naar Indonesië te gaan, (na alles wat daar gebeurd is). Indonesië was immers 'ons' voormalig Nederlands-Indië, dat na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk wilde zijn van Nederland en dat hele proces verliep zeker niet zonder slag of stoot en sympathie voor Nederland was daar op dat moment ver te zoeken.

De krant neemt dan ook het petje af voor pater Raymundus, die zijn jongensideaal om missionaris te worden in vervulling zag gaan om in Indonesië de leer van de onmetelijke alles overheersende Liefde te prediken, hierbij geruggesteund door de Terheijdense bevolking door gebed en de opbrengst van een fancy-fair.

De krant wenst pater Raymundus het volgende toe:

Trek uit als priester en als fabrikantenzoon, laat je gewijde hand zegenen en bouwen, genezen en scheppen, steunen en verweren als de hand van een echte leerlooier.

Pater Raymundus was zeer actief in de opbouw van kerkgemeenschappen, zo was hij pastoor van Jalan Bali met daarom heen 64 lokale geloofsgemeenschappen (staties)



Raymundus overleed op zondag 13 maart 1994. Hij was op de brommer op weg naar een van de staties om daar voor te gaan in de eucharistie. Hij werd van achter aangereden door een vrachtauto en van de brommer geslingerd en overleed een uur later aan zijn verwondingen.

De begrafenis van Ompung (grootvader) Raymundus vond plaats op het Kapucijnenkerkhof en ging gepaard met dans en gondang-muziek, want deze Terheijdense 'blote voetenpater' had zeker de sympathie van de Bataks gewonnen.



Voetbalelftal kleinseminarie paters Kapucijnen Langeweg. Herman Rompa zit in het midden met de bal.(
Fotocollectie BHIC 2126-2-047
Marie-José Verheije-Blomme)

Geen weg is lang als men een goede vriend aan zijn zijde weet (Japan)

Minder roepingen, meer priesters nodig

Was het artikel over pater Raymundus er zeker nog een van Roomse Blijheid, op diezelfde krantenpagina staat een minder Rooms Blij- bericht onder de titel 'Minder roepingen, meer priesters nodig'. Het is een verslag van een studiedag op Kasteel Bouvigne in Breda waarop de problematiek van het dalend aantal priesters, al in 1952, nu dus 73 jaar geleden, aan de orde komt. Minder priesterroepingen in een tijd waarin de bevolking groeit. De oorzaak hiervan zoekt men in de aantasting van de christelijke geest in de gezinnen door de gesel van de moderne tijd. Als middel hiertegen dacht men aan voorlichting op scholen met filmstroken, verspreiden van affiches en folders, priesterzaterdagen en een studiefonds voor kandidaat-priesters, maar bovenal het bevorderen van de christelijke geest in de gezinnen, want dat was de thermometer voor het aantal priesterroepingen.

"Echte vrede is meer dan een angstaanjagende wapenstilstand. De mensheid moet zich inzetten voor het einde van de nucleaire wapenwedloop, want het is een race die niemand kan winnen, maar die talloze miljoenen kunnen verliezen. De atoombommen op Japan waren grondig verkeerd" aldus kardinaal Blaise Cupich, aartsbisschop van Chicago, in Nagasaki op een symposium over de bombardementen op Nagasaki en Hiroshima in augustus 1945.



Het vouwen van 1000 kraanvogels brengt vrede en geluk volgens een Japanse legende.

Nemen van het brood en de beker is zo omgevormd willen worden dat het levensprogramma van Jezus mijn doen en laten bepaalt. Mij onrustig maakt om met zijn gedrevenheid aan de slag te gaan (Peter Denneman, Montfortaan)



Onze wereld wordt gekenmerkt door een klimaat van geweld en haat dat de menselijke waardigheid aantast. We leven in een maatschappij die ziek wordt door een soort 'boulimia' van sociale media: we zijn hyper verbonden, gebombardeerd met beelden – soms vals of vervormd. We worden overspoeld door talloze berichten die een storm van tegenstrijdige emoties in ons opwekken. Zelfs onze woorden lopen het risico verkeerd begrepen te worden. We kunnen in de verleiding komen ons terug te trekken in stilte, in een gemis aan echte communicatie, waardoor we, ondanks onze verbondenheid, niet langer in staat zijn om de meest eenvoudige en diepzinnige dingen met elkaar te delen (Paus Leo XVI)



De barmhartige Samaritaan

Daar kwam een wetgeleerde naar Hem toe om Hem op de proef te stellen.

‘Rabbi,’ zei hij, ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’

Jesus antwoordde: “Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem halfdood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook hij liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem: ‘Zorg voor deze man. En als zijn verzorging méér kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom.’ Wat denk je? Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen?” De wetgeleerde antwoordde: “De man die goed voor hem is geweest.” Jesus zei tegen hem: “Ga, en doe hetzelfde.” (Lucas 10: 25-37)



Zien wat goed is en het niet doen, is gebrek aan moed (Confucius)

Dit is Jezus’ antwoord op de vraag van de geleerde schriftgeleerde: “Wie is mijn naaste?”

Het is de Samaritaan die heeft laten zien de ware naaste te zijn, het dichtst bij de ander.

Je naaste, zegt Jezus ons, is iedereen, iedereen. Maar het is in de eerste plaats degene die je hulp, je medelijden, je barmhartigheid nodig heeft. En voor die mens ben jij, ben jij de naaste! De goede vraag is dan ook niet : Wie is mijn naaste? Maar: voor wie ben ik de naaste? (Thijs Ketelaars osb)

Onverschilligheid is de allergrootste zonde, omdat je daarmee aantoont niet om een ander te geven, maar ook niet om jezelf.(Karl Ove Knausgård)

Bij de start van het nieuwe zangjaar

Op zaterdag 16 augustus jl. waren de leden van dameskoor GumarAnto en herenkoor Antonius Abt Terheijden bij elkaar op 't Jagertje in Terheijden om met een wok de start van het nieuwe zangjaar te vieren. De temperatuur was beduidend minder dan de voorafgaande dagen, maar dat mocht de pret niet drukken, want met behulp van muziek en zang van Jan Bakkeren kwam de sfeer er prima in, en steeg de temperatuur vanzelf, voeg daar nog op zijn tijd een drankje en de wok aan toe en je hebt een perfect middel om de onderlinge banden na ons koorreces weer aan te halen en zo zijn we weer startklaar voor een nieuw zangjaar om onder leiding van onze maestro Jan Terpstra en organisten Jos Horbach en John van Opdorp de liturgie muzikaal op te luisteren.

Onze repetities zijn in de H. Antonius Abtkerk op woensdagochtend, we beginnen rond 10.00 uur met koffie/thee en repeteren daarna tot 12.00 uur.



Over een paar jaar is het woord mens uit onze taal verdwenen. Iemand die bij ons komt werken noemen we een arbeidsmigrant en iemand die hier veiligheid zoekt, is een vluchteling. Allemaal termen die aan ontmenselijking bijdragen en dat stopt pas als je de moeite neemt om mensen in de ogen te kijken. (Mark Buijs, burgemeester van Roosendaal)

Licht

Iemand sprak eens: "God heeft geen vorm. Hij geeft geen antwoord. Je merkt niet dat Hij dingen verandert. Hij is ongrijpbaar, onbenaderbaar. Hoe kan Hij dan voor ons van betekenis zijn?".

De monnik antwoordde: 'Ook het licht heeft geen vorm. Het licht geeft geen antwoord. Je merkt niet dat zijn aanwezigheid dingen verandert. Het is ongrijpbaar, onbenaderbaar. Toch kan de aanwezigheid of afwezigheid ons niet ontgaan en heeft het grote betekenis'.



Tweede druk YOUCAT-jongerenbijbel

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft een heruitgave laten drukken van de YOUCAT-jongerenbijbel. Met verschillende inleidingen, afbeeldingen, toelichtingen en citaten is het een toegankelijke uitgave, met name voor jongeren en jongvolwassenen die zich willen verdiepen in ons geloof.

De prijs bedraagt € 25,- exclusief verzendkosten en de Youcat-jongerenbijbel is te bestellen in de webshop van www.rkbijbel.nl of te koop in het winkeltje van het bisdom Breda in de Veemarktstraat.

Springlevend

De jongeren hebben mij weer laten zien dat de kerk springlevend is. Het geloof van de jongeren, hun enthousiasme, leergierigheid, respect, bevlogenheid, wederkerigheid en energie hebben op mij een grote indruk gemaakt. Deze jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar het heden! (Pastoor Jochem van Velthoven van de Catharinaparochie Oosterhout naar aanleiding van de Jongerendagen in Rome in het kader van het Jubeljaar 2025 waarbij hij aanwezig was)

Als de ander

***als de ander zijn werk niet maakt, is hij lui
als ik het niet doe, heb ik geen tijd gehad***

***als de ander niet opschiet, is hij een trage,
als het om mezelf gaat, wil ik mijn werk heel precies doen***

***als de ander op zijn stuk blijft staan, is hij koppig
als ik het zelf doe, is het omdat ik overtuigd ben van de waarheid***

***als de ander over zichzelf praat, is hij te vol van zichzelf,
als ik over mezelf praat, wil ik 'anderen' laten profiteren van mijn ervaring.***

***als de ander vriendelijk is, heeft hij bijbedoelingen
als ik hetzelfde doe, dan heb ik goede voornemens gemaakt***

***als een ander aarzelt geld uit te geven, dan is hij gierig
als ik aarzel, ben ik spaarzaam***

***als de ander met een nieuw idee komt, doet hij eindelijk ook eens iets
als ik er zelf mee aankom, ben ik vindingrijk***

***als de ander mislukt, kan hij nooit iets
als ik misluk, heb ik toevallig pech***

***als de ander mij omverloopt, kijkt hij niet uit zijn ogen
als ik iemand omver loop, was ik wat haastig***

***als de ander vaak hetzelfde zegt, zanikt hij
als ik hetzelfde doe is het omdat ik het erg belangrijk vind ...***



Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief zit de eerste schoolweek in de regio Zuid er bijna weer op, maar toch willen we de leerlingen, leerkrachten en ouders nog een goed schooljaar toewensen!

Iedereen heeft een helpende hand, een luisterend oor en een begrijpend hart nodig.

Rabo ClubSupport

Stem op ons!

Wij maken er ieder al vast op attent dat van 1 september tot en met 23 september de Rabo Club Support Stemcampagne loopt. Tussen alle kandidaten vindt u ook de koren van de Vijf Heiligen Parochie. Laat u stem niet verloren gaan en geef onze koren een financieel steuntje in de rug.

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie

Zaterdag 23 augustus 2025 21^e zondag door het jaar
Terheijden H. Antonius Abtkerk 13.00 uur-16.30 uur openstelling Tentoonstelling werk van Groep schilderdames Zorgcentrum Antonius Abt.
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 19.00 uur Wijngaerdviering met diaken A. v. Kuyck, aalmoezenier H. Joosen en A. Braat. Zang: H. Vergouwen en orgel J. Horbach.
Zondag 24 augustus 2025 21^e zondag door het jaar
Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Eigen muziek.
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur viering van Woord en Communie rond de H. Bernardus G. v. d. Korput met gelegenheidskoor en organist J. Horbach.
Terheijden zaal 'de Abt' van de H. Antonius Abtkerk 10.00 uur – 16.00 uur Markt van Makers
Maandag 25 augustus 2025
Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput
Zaterdag 30 augustus 2025 22^e zondag door het jaar
Terheijden H. Antonius Abtkerk 13.00 uur-16.30 uur openstelling Tentoonstelling schilderijen van Janneke Thiel en Johan Akkermans. Ton Stevens (orgel) en Lianne van Bekhoven (dwarsflut)
Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.
Zondag 31 augustus 2025 22^e zondag door het jaar
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen met organist J. v. Opdorp.

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur



Op vrijdag 5 september 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 183

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 3 september 2025.

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl